

Dag 4 - Zelfportret

De vloek van godin Nemenis

Nimfenzoon Narcissus

De ijdele Narcissus wil van geen liefde weten, alleen van eigen liefde. Ook niet van de liefde van een jonge nimfenknaap.

Wraakgodin Nemenis

Godin van de gerechtigde wraak en van de gelijkheid. Ze straft de ijdele Narcissus, door hem hopeloos verliefd te laten worden op zijn eigen spiegelbeeld.

Narcissus wordt hopeloos verliefd op z'n spiegelbeeld in het water

Als Narcissus weer eens iemand ruw afwijst - deze keer een jongen - roept de jongen beledigd: 'Laat hem ook zo verliefd zijn! Laat ook zijn liefde hopeloos zijn!'

Wraakgodin Nemenis hoort wat de jongen roept en geeft Narcissus zijn verdiende straf: '**Je wordt hopeloos verliefd op de eerste die je ziet.**'

De eerste die Narcissus ziet, is zichzelf.

Er was een helder meer met zilverachtig, glanzend water en met rondom veel groen en bomen die voor schaduw zorgen. Daar wil hij, moe van het jagen, uitrusten en water drinken.

Als hij voorover buigt, ziet hij zichzelf, in het water.

Meteen is hij hopeloos verliefd. Hij weet niet wat hij ziet, maar wat hij ziet, zet hem in brand. Hij blijft zichzelf bekijken.

Geknield in het zand ziet hij zijn ogen in het water als een dubbele ster.

Zijn wangen zijn nog zonder baard.

Zijn hals is slank.

Zijn gezicht is bruin verbrand.

Hij wil met zijn handen het mooie gezicht in het water aanraken, maar het gezicht verdwijnt steeds door de rimpels die hij in het water maakt.

Hij is hopeloos verliefd, maar hij zal zijn geliefde nooit bereiken.

De vloek van wraakgodin Nemenis is uitgekomen.